

När Xerxes piskade havet

Återutgivning av text från 1882



En publikation från
e-boksbiblioteket.se

När Xerxes lät piska havet.
Återutgivning av text från 1882

Redaktör Mikael Jägerbrand

ISBN 978-91-7757-627-3

Copyright © 2020 Mikael Jägerbrand / Virvelvind Förlag, Lysekil.
Den här e-boken ges ut av E-boksbiblioteket Förlag (imprint)

Mer info: www.e-boksbiblioteket.se

Förord

I den här e-boken får du en kort skildring av en av historiens allra märkligaste episoder.

När den persiske härskaren Xerxes skulle invadera det grekiska fastlandet fick man problem med att bygga en bro över Hellesponten.

Havets höga vågor stoppade kungens bygge, något som han inte kunde låta ske ostraffat. Han lät därför sina soldater ge havet ett spöstraff – och de slog med sina piskor i vågorna.

Den här texten publicerades ursprungligen den 17 september år 1882 i tidskriften "Illustrerad Familj-Journal" med rubriken "En episod från persiske kungen Xerxes fälttåg mot Grekland".

Texten publicerades anonymt.

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

När Xerxes lät piska havet

Den här texten publicerades ursprungligen den 17 september år 1882 i tidskriften "Illustrerad Familj-Journal" med rubriken "En episod från persiske kungen Xerxes fälttåg mot Grekland". Texten publicerades anonymt.

Persiske kungen Xerxes (485—465 f. Kr.), Darius den förstes son och efterföljare, har endast skaffat sig ett namn i historien, genom de stora ansträngningar han gjorde för att besegra Grekland, hvilket dock icke lyckades honom, emedan de tappre hellenerne, som alltid segerrikt hade motstått hans fader, i trots af hans stora öfvermakt, viste att försvara sitt land emot hans härar. År 485 började Xerxes' rustningar, som räckte i fem år, och som frambragte en krigshär, hvilken världen ännu aldrig hade sett maken till. Den bestod af omkring en million krigare, bland hvilka funnos folk från femtiosex olika länder, olika i språk, klädedrägt och vapen, och flottan bestod af 1,200 fartyg, bemannade af alla slags kustboar. Hösten 481 samlades trupperna vid Kritalla i Kappadocien, hvarest Xerxes sjelf infann sig för att öfver Komana, Ankyra, Pessinus, Kelænæ, Kolossæ och Kallabos föra dem emot den lydiska hufvudstaden Sar-

des, hvarest trupperna öfverintrade, och om våren 480 fortsattes marschen till Hellesponten, öfver hvilken den oerhördt stora hären skulle föras på tvenne skeppsbroar. Hvad flottan beträffade, så hade Xerxes låtit genombryta den landtunga, som förenade berget Athos med fasta landet och sålunda besparat denna faran af att passera den klippa, på hvilken Macedoniens flotta hade strandat. Denna besvärliga genombrytning lyckades fullkomligt, men sämre var förhållandet med brobyggnaden öfver Hellesponten, emedan dess upprörda vågor förhindrade användandet af de dertill bestämda skeppsbroarne. Då lät Xerxes, enligt Herodots berättelse, halshugga byggmästarne, emedan de icke förmådde utföra hans befallningar; men för att icke låta det motsträfviga elementet förblifva ostraffadt, gaf Xerxes befallning, att man skulle gifva det trehundra piskslag, samt kasta ett par kedjor deruti och förkunna det herskarens misshag på, följande sätt:

”Du salta vatten, din herskare pålägger dig detta straff, emedan du har förnärligt honom, utan att han har gjort dig något ondt, och kung Xerxes vill gå öfver dig, antingen du vill det eller icke.”

Slutligen lugnade sig hafvet, och nu blefvo de begge broarne lyckligt lagda öfver Hellesponten, som på det stället var 875 fot bred. Sedan man bränt rökelse och uppsändt böner till den uppgående solen, började öfvergången sålunda, att allt fotfolket gick öfver den ena bron, medan rytteriet och trossen fördes öfver den andra. Ehuru manskapet påskyndades med piskslag, varade dock öfvergången i 7 dagar och 7 nätter i oafbruten marsch.



Xerxes låter piska hafvet.

(Originalteckning af H. Merté.)

Viktiga ord och personer

Darius I.

[550 f Kr – 486 f Kr] Persisk kung från 522 tills sin död år 486 f Kr. Kallades förr ofta för ”den store”. Var en av antikens mäktigaste personer. Skapade en ny och mycket stabil organisation för det persiska riket, bland annat med regionala ståthållare, bättre vägar, ett postsystem och standardiserade guldmynt. Grundade den stora staden Persepolis. Är i dag kanske mest känd som den som startade den långvariga militära konflikten med de grekiska rikena, genom den invasion som bland annat resulterade i slaget vid Maraton. Hans namn skrivs i dag oftast ”Dareios I”.

Fot.

Längdmått. En fot motsvarar 29,6 cm.

Herodotos.

[484 f Kr — 420 f Kr] Grekisk historiker. Han är mest berömd för boken ”Historia” där han beskriver stora delar av den då kända världen, bland annat Norden.

Lydien.

Ett forntida rike som omfattade större delen av västra Turkiet

när det var som störst omkring 700 f Kr. Dess mest kände härskare var kung Krösus.

Xerxes I.

[519 f Kr – 465 f Kr] Persisk kung som regerade från 486 f Kr till sin död 465 f Kr. Är i dag mest känd för sin invasion av det grekiska fastlandet år 480 f Kr och slagen vid Thermopyle, Salamis och Plataiai.



*Nu kan du prenumerera på våra nya titlar via **patreon**.*

- Du får en ny e-deckare i veckan.*
- Du får tillgång till ett bibliotek med 50-100 titlar.*
- Du får tillgång till massor av fakta och biografier.*

Mer info:

www.patreon.com/klassiskadeckare