

Marknadsplats i Leipzig

Återutgivning av text från 1882



En publikation från
e-boksbiblioteket.se

Marknadsplatsen

i Leipzig.

Återutgivning av text från 1882

Redaktör Mikael Jägerbrand

ISBN 978-91-7757-602-0

Copyright © 2020 Mikael Jägerbrand / Virvelvind Förlag, Lysekil.

Den här e-boken ges ut av E-boksbiblioteket Förlag (imprint)

Mer info: www.e-boksbiblioteket.se

Förord

I den här e-boken får du läsa mer om en av Europas vackraste marknadsplatser – vid rådhuset i centrala Leipzig.

Texten beskriver både det här torget och rådhuset. Den innehåller till och med en varning om att ”dess dagar nog äro räknade” – men än i dag kan du uppleva exakt samma scen som du ser på illustrationen.

Den här texten publicerades ursprungligen den 23 april år 1882 i tidskriften ”Illustrerad Familj-Journal” med rubriken ”Marknadsplatsen i Leipzig”.

Texten publicerades anonymt.

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

I den här e-boken publicerar vi originalets text ordagrant och helt utan ändringar, alla namn, uttryck och till och med felstavningar har behållits.

Skildring av marknaden i Leipzig

Den här texten publicerades ursprungligen den 23 april år 1882 i tidskriften "Illustrerad Familj-Journal" med rubriken "Marknadsplatsen i Leipzig". Texten publicerades anonymt.

Bland de många offentliga platser och torg, som Leipzig, den gamla, berömda handelsplatsen i kungariket Sachsen, kan uppvisa, är marknadsplatsen vid rådhuset, af hvilken vi i detta blad lemna en teckning, den mest märkvärdiga. Det är denna plats, på hvilken den en gång så verldsberömda "Leipziger-messan" församlade köpmän från verdens alla hörn och kanter, för att bringa dess varor först till Sachsen och sedan hela Europa rundt. Vår teckning visar marknadsplatsen sedd från dess södra sida. Till höger se vi det med ett torn prydda rådhuset, som blef byggt 1556, dock med begagnandet af den gamla, från 13:de århundradet kvarstående byggnaden. Denna är en ståtlig byggnad af pittoresk verkan, men dess dagar äro nog tyvärr räknade, emedan det säges att staden är i behof af ett större och bättre inredt rådhus, som förmodligen snart skall höja sig på den gamla byggnadens plats. Flertalet af de andra byggnaderna, som omge tornet, äro från det förra eller början af detta

århundrade och blott få af dessa ha ännu kvar deras gamla façader. Till ett af de äldsta husen hör det på hörnet af "Katharinestrazz" belägna, som ses vid gatan till höger på teckningens bakgrund; detta är bygdt 1555. Gatan till venster är "Hainstrazz", som sträcker sig från torget bort emot den präktiga stadsparken, och i förgrunden till venster se vi den stora "Kaufhalle". Den minnesvärdaste byggnad som finnes i närheten af denna öppna plats kan tyvärr icke ses på teckningen, men måste dock omtalas, när torget omtalas. Denna är det s. k. "Kungahuset", hvori de sachsiska furstarne bodde, när de voro på besök i staden. Här bodde också Peter den Store 1698, Carl XII 1707, Fredrik den Store 1760, kung Jérôme 1809 och Napoleon I 1813. Vid nyårs-, påsk- och michaëlimessan är marknadsplatsen betäckt med en otalig mängd salustånd och bodar, hvarpå och hvaruti en del af småhandeln försiggår, men under en vanlig marknadsdag ha frukt- och fiskhandlare m. fl. uppslagit deras stånd här och de påtrycka genom deras uppslagna paraplyer, dragkärror, fyllda korgar o. s. v. först riktigt det gamla, vördnadsfulla torget prägel af en marknadsplats.



Marknadsplatsen vid rådhuset i Leipzig.

(Originalteckning af H. Heubner).

Viktiga ord och personer

Fredrik den store.

[1712–1786] Preussisk kung och kurfurste av Brandenburg från 1740 tills sin död år 1786. Var en av sin tids mest framgångsrika ledare. Gjorde Preussen till en stormakt och utökade kraftigt dess territorium.

Heubner, Hermann Ludwig.

[1843–1915] Tysk konstnär. Ägnade sig framför allt åt målning.

Kung Jerôme.

[1784–1860] Fransk konteramiral och kung av Westfalen. Jerôme var yngre bror till den franske kejsaren Napoleon. Brodern utnämnde honom år 1807 till kung över det nybildade kungariket Westfalen, men redan 1813 upplöstes riket.

Carl XII.

[1682–1718] Svensk kung från 1697 tills sin död år 1718. Tillbringade större delen av sin regeringstid i strid. Är kanske mest känd för det svenska nederlaget i slaget vid Poltava. Dödades av en norsk kula under belägringen av Fredrikstens fästning år 1718. Efter Karl XII:s död tappade Sverige sin roll som stormakt.

Napoleon I.

[1769–1821] Fransman född på Korsika som Napoleone di Buonaparte. Var fransk kejsare från 1804 till 1814. Erövrade stora delar av Europa under flera omfattande fälttåg.

Peter den store.

[1672–1725] Rysk tsar och kejsare från 1682 till sin död 1725. Betraktas som en av Rysslands stora nationalhjältar efter att ha besegrat Karl XII:s trupper vid Poltava.

Kungariket Sachsen.

Ett kungarike från 1806 tills 1918, men en del i Tyska riket från 1871. Huvudstaden var Dresden. Kungariket Sachsen var till ytan ungefär lika stort som svenska landskapet Hälsingland.



*Om du gillade den här e-boken
så kolla in våra deckare:*

- *Sherlock Holmes*
- *Filip Collin*
- *Leo Carring*
- *Asbjörn Krag*
- *Auguste Dupin*
- *Dick Donovan*



Mer info: www.klassiskadeckare.se