

# Kolonierna i Östra Asien

*Återutgivning av text från 1899*



En publikation från  
[e-boksbiblioteket.se](http://e-boksbiblioteket.se)

Kolonier  
i östra Asien  
– Återutgivning  
av text från 1899

Redaktör Mikael Jägerbrand

ISBN 978-91-7757-394-4

Copyright © 2017 Mikael Jägerbrand / Virvelvind Förlag, Lysekil.

Den här e-boken ges ut av E-boksbiblioteket Förlag (imprint)

Mer info: [www.e-boksbiblioteket.se](http://www.e-boksbiblioteket.se)

# Förord

I den här e-boken får du en intressant skildring från förra sekelskiftet om den då pågående kolonialiseringen av Asien.

Här kan du läsa om intressanta synpunkter på det moraliskt tveksamma i att vissa länder underkuvar andra.

Men det mest spännande i texten är att inse hur otroligt fel man hade.

Du får bland annat läsa att västlänternas sammanstötningar i Asien kan "betraktas som en öfvergång till en starkare och materiell sammanslutning". Det blev i stället ett världskrig bara 15 år senare.

Skribenten menar också att risken för krig "mellan de rivaliserande staterna är knappast troligt". Bara 5 år senare utbröt kriget mellan Japan och Ryssland.

Den här texten publicerades ursprungligen år 1899 i tidskriften "Vår Jord. Band 2" med rubriken "Till vår karta öfver Östra Asien". Texten publicerades anonymt.

# Kolonialiseringen av östra Asien

*Den här texten publicerades ursprungligen år 1899 i tidskriften "Vår Jord. Band 2" med rubriken "Till vår karta öfver Östra Asien". Texten publicerades anonymt.*

**D**å trippelalliansen år 1883 bildades mellan Tyskland, Österrike och Italien, voro storpolitikens brännpunkter ännu att söka på europeisk mark:

Men när Bismarck i mars 1890 nödgades lämna rikskanslärssambetet i Berlin, så var storpolitiken redan på god väg att grundligt byta karaktär och utseende. Den väldiga kolonialpolitiska täflingen mellan stormakterna hade nu tagit sin början, och denna täflingsstrid har sedan med hvarje år blifvit allt skarpare och mera omfattande.

Alldeles uppenbart står kolonialpolitiken i dess modärna form i noga förbindelse med den kollossala utvecklingen af samfärdsmedlen och af möjligheten för människorna att hastigt meddela sig med hvarandra på långa afstånd, Allt efter som telegrafnätet blifvit spunnet tätare öfver jordklotet och de gamla kulturstaternas förbindelser med aflägsna länder bli lättare genom anläggande af nya järnvägslinier och upprättandet af nya ångbåtsleder, skapas möjligheten för en ekono-

misk intressepolitik, sådan som man hittills ej drömt om.

För vår del äro vi öfvertygade om, att de sammanstötningar, som förekomma i vår tid mellan stormakternas så att säga världshafsin-tressen, kunna betraktas som en öfvergång till en starkare andlig och materiell sammanslutning mellan de civiliserade folkslagen. De olika ländernas koloniala småintressen skola få sin naturliga plats ibland mänsklighetens gemensamma stora intressen och tjäna till att styrka och fördjupa medvetandet om den internationella solidariteten. Att utvecklingen verkligen pekar i denna riktning, framgår bland annat genom den så kallade »öppna dörrens politik», som förfäktas af engelska statsmän och som tyckes påräkna afgjord anslutning från både Tysklands och Amerikas sida »Den öppna dörren» — med andra ord handelsfrihet och öppen marknad i de aflägsna länder, där stormak-terna förvärfva kolonier och strida om »intresseområden» — måste nämligen uppfattas som ett praktiskt och betydelsefullt uttryck för tanken på, att den ekonomiska intressegemenskapen i allt högre grad gör sig gällande på det internationella området och fordrar de skrankor aflägsnade, som hittills hämmat en fri utveckling af ekonomiskt samlif staterna emellan.

Om ock »den öppna dörrens» politik sålunda kan betraktas som ett tillförlitligt vittnesbörd om, i hvilken riktning utvecklingen i stora drag pekar, så kan man likväl å andra sidan ej neka till, att stormak-ternas nuvarande kolonialpolitik i öfrigt har ganska liten gemensamhet med det internationella broderskapets grundsatser. De flesta nu-tida koloniala företag utmärka sig för en rofgirig eröfringslust, som söker sin like i historien i hänsynslöshet och brutalitet. Det är icke tal om att visa ens ett grand af respekt för de infödda stammarnas och folkslagens självständighet. Afrika och östra Asien betraktas som god

pris, och en hvar af makterna sträfvar efter att gifva sina »koloniala intresseområden» det största möjliga omfång.

Och här är det fråga om eröfringar i stor stil, om utveckling af områden efter en hittills okänd måttstock. Ej med orätt har man sagt, att det som nu försiggår är den praktiska lösningen af problemet om världens delning. Det gamla Europa visar sin oförsvagade ungdomskraft genom att utsträcka sin härskarmakt öfver de delar af jorden, dit civilisationen ännu ej nått eller där gamla kulturformer stelnat och förlorat sin utvecklingsförmåga. Då målet är nådt och delningsproblemet är fullbordadt, då skall gemenskapen i intressen landen emellan otvifvelaktigt uppenbara sig i allt mera rika och fylliga former, men till dess komma med all säkerhet kolonialpolitiska slitningar och sammanstötningar makterna emellan att stå på dagordningen.

För kolonialpolitiken är England den förnämsta representanten. Engelsmännen förstå visserligen icke mindre än fransmännen att uppskatta betydelsen af det militära elementet i koloniala frågor, men hos dem antager i regeln värderingen en praktisk och borgerlig form. När en general har utmärkt sig och lagt nya landsträckor under det britiska herraväldet, så gifver man honom en belöning i klingande mynt. Hans förtjänster taxeras till så och så många tusen pund sterling — möjligen i förbindelse med upphöjelse i adligt stånd. Så träder det civila elementet i verksamhet, regeringen och parlamentet börja tala om järnvägsanläggningar uti eller ångbåtsförbindeise med den nya kolonien, företagsamma engelsmän skynda i stora skaror dit för att uppodla nya arbetsområden och finna nya industriella verksamhetsfält, koloniens naturliga hjälpkällor bli använda, nya samfärdsådror öppnas, och på alla sätt sträfvar man till att inordna det nyvunna landet i den civiliserade världen.

Englands kolonialpolitik är af långt äldre datum än någon af de öfriga stormakternas, och under den nuvarande hetsiga kapp-löpningen ha engelsmännen ett betydande försprång både genom den vinst i landområden, de redan vunnit, och genom sin rika och grundliga erfarenhet inom allt, hvad till kolonialpolitiken hör. Men täflingen med andra makter blir dock oupphörligen allt svårare, och särskildt borta i östra Asien förefinnes en mängd olösta frågor och ämnen till sammanstötningar af olika intressen.

Striden om ledarskapet i östra Asien står först och främst mellan England och Ryssland. England söker från sjösidan komma åt det fallfärdiga kinesiska riket, medan den ryska kolossen tränger landvägen fram från väster till öster och sträcker sina klor till den ena kinesiska provinsen efter den andra. I Peking, Kinas hufvudstad, är den ryska och den engelska diplomatien i oafbruten verksamhet för att tilltvinga hvar sin regering de största möjliga fördelar, och då de kinesiska statsmännen tillfredsställt den ena af parterna, blir den andra så mycket mera pockande i sina anspråk — under förevändning att »jämvikten» bör upprätthållas.

Som redan är antydt, äro England och Ryssland likväl ej ensamma om att kappas i kolonialpolitiska sträfvanden i östra Asien.

Frankrike, Tyskland, Nordamerikas förenta stater och Japan önska också att få sin del vid skiftandet af det kinesiska boet. Då senaste krig mellan Japan och Kina utbröt, såg det till en början ut, som om Japan på en gång skulle bli den härskande stormakten i den aflägsna östern, men då lyckades det Ryssland med hjälp af Frankrike och Tyskland att hindra japaneserna från att begagna sig af sina framgångar.

Att tvisteämnena i Ost-Asien skulle orsaka krig mellan de riva-



liserande statema, är knappast troligt. Som man från engelskt håll ofta har framhållit, är Kina stort nog till att erbjuda byte åt alla. Om endast den upplösningsprocess, i hvilken det kinesiska riket synes befinna sig, får försiggå jämt och gradvis, så torde det vara utsikt till att undvika krigiska konflikter. Men att trådarna i det storpolitiska nätet nu för tiden, äro mest intrasslade i Ost-Asien — ännu mera än i Afrika — torde ej kunna bestridas. Den Bismarckska politikens dagar äro i så måtto förbi, som grupperingen af makterna nu ej längre sker med europeiska mål i sikte. De ledande stormakterna drifva nu en världsomfattande politik, hvilken brännpunkter snarare äro att söka i Afrika och östra Asien än vid Vogeserna och på Balkanhalvön. Den naturliga följden häraf är att planer om nya stormaktsförbund uppdyka och att åsikterna om det allmänna politiska läget ej längre kunna söka fasta anknytningspunkter i trippelalliansen eller i det fransk-ryska fördraget.

En hvar, som vill följa de storpolitiska händelsernas gång, måste ha sin uppmärksamhet fästad på östra Asien.



*En samurai, japansk krigare.*



*En geisha, japansk danserska.*



*Pekings stadsmur.*

# Viktiga ord och personer

## ***von Bismarck, Otto.***

[1815–1898] Preussisk och tysk statsman. Var den som lyckades ena de många tyska rikena år 1871 och blev också det nya rikets förste rikskansler. Han var av sin samtid känd som ”järnkanslern”. Bismarck var en av sin tids mest inflytelserika personer.

## ***Pund sterling.***

Brittisk valutaenhet. När den här texten skrevs kunde man köpa ett ton kol för ett pund. Årslönen för ett hembitråde var 20 pund.

## ***Vogeserna.***

En relativt liten bergskedja som ligger i den franska Rhen-dalen i regionerna Alsace, Franche-Comté och Lorraine. När den här texten skrevs gick gränsen mellan Frankrike och Tyskland här.

# Fler böcker: E-boksforlaget.se

*Om du gillar e-böcker om historia så kommer du att gilla utbudet hos E-boksforlaget.se*

*Här kan du söka bland e-böcker från flera olika förlag om en rad olika ämnen, bland annat historia och arkeologi.*

*Alla titlarna går att hitta hos de flesta e-bokhandlare, i iTunes samt på många bibliotek.*

*Här är några exempel på titlar:*

## **Klassiska deckare**

- "Sherlock Holmes: »Gloria Scott»"
- "Sherlock Holmes: Beryllkronan"
- "Sherlock Holmes: De fem apelsinkärnorna"
- "Sherlock Holmes: De rödhårigas förening"
- "Sherlock Holmes: Den avhuggna tummen"
- "Sherlock Holmes: Den blå karbunkeln"
- "Sherlock Holmes: Den försvunna brudgummen"
- "Sherlock Holmes: Den försvunna kapplöpningshästen"
- "Sherlock Holmes: Blodbokarna."
- "Sherlock Holmes: Det spräckliga bandet."
- "Sherlock Holmes: Den grekiske tolken"
- "Sherlock Holmes: Musgraves ritual"
- "Sherlock Holmes: Det gula ansiktet"
- "Sherlock Holmes: Det hemlighetsfulla mordet vid skogssjön"
- "Sherlock Holmes: Den hemlighetsfulle patienten"
- "Sherlock Holmes: Börsmäklarens biträde"
- "Sherlock Holmes: En skandal i Böhmen"
- "Sherlock Holmes: Krymplingen"
- "Sherlock Holmes: Lorden och hans rika amerikanska brud"
- "Sherlock Holmes: Mordet i Reigate"
- "Sherlock Holmes: Tiggaren med den kluvna läppen"

## **Arkeologi**

- "Solgudens yxa och Tors hammare"

- (1899)
- "Hällristningarnas ålder" (1869)
- "Feniciska kolonier i Skandinavien" (1875)
- "Hällristningar på Kinnekulle" (1892)
- "Forntidens perioder" (1892)
- "Hur gamla är hällristningarna?" (1869)
- "Bohusläns bygdeborgar" (1909)
- "Bohuslänska hällristningar" (1879)
- "Fynden i Troja" (1878)
- "Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före Kristi födelse" (1889)
- "Svear och götar under folkvandringstiden" (1905)
- "Husaby kyrka" (1899)
- "Hällristningarna i Järrestad" (1881)
- "Nordens fartyg från hednatiden" (1872)
- "Anmärkningar rörande figurteckningar från forntiden" (1842)
- "Grafkistor af klufna och urhålkade stockar" (1894)
- "Den svenske solguden och den svenske Tyr" (1906)
- "Skånska fornminnen" (1853)
- "Ölands fornminnen" (1874)
- "Tors hammare" (1872)
- "Våra fornminnen – vad de lära oss" (1916)
- "Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden" (1901)
- "Förstörda fornminnen i Bohuslän år 1924"

## Djur & natur

- "Svenska djur i folktron" (1898)

- "Skäggets historia" (1893)
- "Kattens kulturhistoria" (1882)
- "Djurens sömn" (1889)
- "Katten i forntida Egypten" (1889)
- "Ett dygn på månen år 1870"
- "Orkidéernas historia" (1894)
- "Blomsterspråket" (1888)
- "Sveriges hundraser" (1880)
- "Guide till biskötsel" (1885)

## Kulturhistoria

- "Midvinterns solfest" (1894)
- "Julen på 1870-talet – Skildringar och illustrationer i svenska tidskrifter"
- "Om julens härkomst" (1899)
- "Julen i Skåne på 1820-talet"
- "Nyaste och tillförlitligaste Drömboken" (1918)
- "1870-talets bästa tips för frisyr och utseende"
- "Lyxens historia" (1870)
- "Gaffelns historia" (1889)
- "Kanalbyggen på planeten Mars" (1888)
- "Vårt solsystem" (1878)

## Resor

- "Ett besök i Venedig år 1878"
- "Strandgatan i Visby år 1879"
- "Resa på Dalslands kanal år 1877"
- "Nyköpings slott" (1877)
- "Ett besök i Marstrand år 1882"
- "Min resa i Blekinge och Kalmar år 1854"
- "Resor med luftballong år 1873"

- "Runlejonet i Venedig" (1871)
- "En utflykt på Mälaren år 1871"
- "Skildring af Vestergötland år 1882"
- "Kalmar slotts historia" (1880)
- "Ett besök i Södertälje år 1881"
- "En färd på Donau år 1882"
- "Ringmuren i Visby" (1874)
- "Fredrikstens fästning och Karl XII" (1879)
- "Petras helgedomar" (1921)
- "Ett besök i Boxholm år 1885"
- "Ett besök i Roms katakomber år 1870"
- "Skildring av Riseberga klosterruiner" (1874)
- "Borgholms slottsruin" (1878)
- "Rundtur i södra Frankrike år 1880"
- "Ett besök på Djurgården sommaren 1868"
- "Sigtunas tidiga historia" (1872)
- "Helgeandskyrkan i Visby" (1878)
- "Norrköpings historia" (1871)
- "Ett besök i Waxholm år 1870"
- "Vadstena slott" (1875)
- "Skildring av Island" (1870)
- "Besök på Gripsholms slott år 1895"
- "Ett besök i Rom år 1870"
- "Besök på Helgoland år 1874"
- "Guide till Uppsala år 1875"
- "Kyrkoruinen S:t Katarina i Visby" (1877)
- "Gripsholms slott" (1877)
- "Ett besök i Strängnäs år 1874"
- "Ett besök i Visby år 1906"
- "Bohus fästning" (1869)
- "Ett besök i Ystad år 1872"

## Svensk geografi

- "Märkliga orter i Sverige" (1883)
- "Skildring av Värmland år 1882"
- "Skildring av Dalälven år 1876"
- "Skildring av Ångermanland 1882"
- "Skildring av Bohuslän år 1882"
- "Skildring av Dalsland år 1882"
- "Skildring av Närke år 1882"
- "Skildring av Öland år 1882"
- "Skildring av Stockholm år 1882"
- "Skildring av Västmanland år 1882"
- "Skildring av Härjedalen år 1882"
- "Skildring av Gästrikland år 1882"
- "Skildring av Jämtland år 1882"
- "Skildring av Göteborg år 1882"
- "Skildring av Halland år 1882"
- "Skildring av Blekinge år 1882"
- "Skildring av Gotland år 1882"
- "Skildring av Södermanland år 1882"
- "Skildring av Östergötland år 1882"

## Vikingar

- "Vikingatidens Lund och Birka" (1909)
- "Jomsvikingarnas saga" (1888)
- "Fyndet av vikingaskeppet i Gokstad år 1880"
- "Hervars och Hedreks saga" (1888)
- "Carl Larssons Uppsala-tempel" (1908)
- "Sagan om Ragnar Lodbrok och hans söner" (1880)
- "Sverige och vikingafärderna västerut" (1924)